

## **Het lelijke eendje**

Het Kerkplein (of: Carquefouplein) is wat ons betreft een van de lelijkste stukjes van Eersel; veel asfalt, auto's en een rommelige uitstraling. Maar in potentie zou het plein onder de kerk een van de mooiste plekjes van het dorp kunnen zijn.

Wij hebben er tijdens de behandeling van de voorjaarsnota dan ook voor gezorgd dat het college met een voorstel gaat komen om het Kerkplein nieuw leven in te blazen door het opnieuw in te richten. En herinrichting betekent wat ons betreft niet: meer parkeermogelijkheden en meer asfalt, maar denk vooral aan meer groen, verkeersluw met ruimte voor nieuwe initiatieven. Een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te ondernemen. Wij vragen het college dan ook: maak van dit lelijk eendje een plek om trots op te zijn, en niet alleen om te parkeren!

Daan van den Broek

Willem de Laat

Fractie PvdA-GroenLinks