

DE ERFENIS VAN AYLAN

Een aantal weken geleden kreeg de wereld een foto te zien die meer vertelde dan duizend woorden en die de vluchtelingencrisis in één gruwelijk beeld samenvatte. De foto van de aangespoelde peuter die met zijn gezichtje in het zand lag sloeg in als een bom. Later kreeg deze peuter ook een naam en een verhaal. Hij heette Aylan en was van Koerdisch-Syrische afkomst en met zijn gezin op de vlucht voor dood en verderf in Syrië, op weg naar een betere toekomst in Europa. In Nederland was de reactie op de foto heftig en hartverwarmend; enorm veel inzamelingsacties en initiatieven om de vluchtelingen te helpen waren het gevolg.

Nederland – en dus ook Eersel – gaat als gevolg van de oorlog in Syrië te maken krijgen met meer vluchtelingen. En wij als PvdA-GroenLinks zijn van mening dat we deze verantwoordelijkheid ook zeker moeten nemen. Als vijfde rijkste land van de wereld zijn wij het moreel verplicht om mensen die vluchten voor de beesten van Islamitische Staat of welke terreurgroep dan ook de helpende hand te bieden. En gelukkig gaan we dat ook doen. Momenteel is onze wethouder Chris Tönissen de mogelijkheden aan het onderzoeken om noodopvang voor vluchtelingen en/of tijdelijke huisvesting van statushouders te realiseren, met extra aandacht voor het integratieproces dat moet volgen en de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.

Wij zijn blij dat we in Eersel stappen gaan nemen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit tragische probleem. Niet alleen maar met woorden, maar zeker ook met daden. Wat ons betreft stopt solidariteit namelijk niet bij de grenzen van Eersel, Nederland of Europa. Zo houden we de erfenis van Aylan levend.

Daan van den Broek
Fractieleider PvdA-GroenLinks Eersel
daanvandenbroek@live.nl

Meer informatie? www.eersel.nl/vluchtelingen