

# DE BOEKHOUDER EN DE IDEALIST

Politiek bedrijven kun je op twee manieren: als boekhouder of als idealist. De boekhouder kijkt naar begrotingen, jaarrekeningen en wat plannen kosten en opleveren. Rendement staat hierbij voorop. De idealist probeert vanuit zijn overtuigingen op zijn/haar manier de wereld een stukje beter te maken. Politiek en geld zijn hiertoe slechts de benodigde middelen en zeker niet het doel. De idealen die mensen drijven kunnen verschillen, maar de idealen die ons als PvdA-GroenLinks leiden zijn onwrikbaar: solidariteit en het streven naar een eerlijkere wereld.

En vanuit deze idealen zijn wij blij en trots dat we als gemeente Eersel de verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek. Wij gaan als gemeente namelijk twee dingen doen. Ten eerste zorgen we ervoor dat we fatsoenlijk onderdak hebben voor de 50 a 60 extra personen die zich met een verblijfsvergunning mogen verstigen in Eersel (de zogenaamde statushouders). Dat doen we door het kopen van 4 woningen en het realiseren van 10 noodwoningen. Zo worden de wachttijden voor een huurhuis in de gemeente niet langer en kunnen we als gemeente zorgen voor een betere spreiding van de statushouders, wat een goede integratie alleen maar ten goede komt. Ten tweede gaan we deze week de Kraanvogel tijdelijk gebruiken als crisisopvanglocatie voor (maximaal 200) vluchtelingen.

En uiteraard zal de boekhouder zeggen dat dit alles geld gaat kosten. Dat klopt. Maar aangezien we als gemeente Eersel in de top 10 van rijkste gemeenten van het vijfde rijkste land van de wereld staan, vinden wij dat we het moreel verantwoord zijn de helpende hand te bieden en ons ruimhartig op te stellen. Wat ons betreft stopt solidariteit namelijk niet bij de grenzen van Eersel, Nederland of Europa. De idealist is sterker dan de boekhouder.

Daan van den Broek

PvdA-GroenLinks Eersel

daanvandenbroek@live.nl