

Eerst de kerk en dan de markt



Mijn naam is Chris Tönissen en ik ben actief als ondersteunend lid voor de PvdA-GroenLinks in Eersel. Ik vind het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de mooie authentieke plekken in onze dorpen. Daarom sta ik voor ons verkiezingspunt: *Eerst de kerk en dan de markt.*

Waar is PvdA-GroenLinks nu toch mee bezig zult u misschien denken. Niet dat we ons willen bemoeien met religie of godsdienst. Nee dat is geen zaak van de gemeentepolitiek. Wij willen ons echter wel inzetten voor een van de belangrijkste authentieke plekken van Eersel: de omgeving van de Willibrorduskerk. Al jaren prijkt tegenover de kerk een braakliggend terrein. Een nieuwe invulling van het gebied wil met het huidige college maar niet lukken. Kennelijk is de coalitie niet in staat om samen met de bewoners een nieuw ontwikkelingsplan op te stellen. In plaats van energie te steken in een duurzame invulling van deze plek, deed het college niets aan de braakligging en wilde men de prachtige groene ruimte achter de kerk volbouwen. Gelukkig vond dat geen doorgang, mede dankzij onze inspanningen in de gemeenteraad. PvdA-GroenLinks luistert wel naar de omwonenden en heeft daarom enige tijd geleden een bijeenkomst georganiseerd. Samen met zo'n tachtig aanwezigen werd over een nieuwe invulling van het gebied rondom de kerk nagedacht.

Met de ideeën en suggesties van de bewoners hebben we vervolgens geprobeerd de coalitie te overtuigen om voor de prachtige omgeving van de kerk een totaalplan op te stellen. Een plan dat recht doet aan de toekomst van de kerk, de braakligging opheft en een kwaliteitimpuls geeft aan het saaie kerkplein. Maar voor de coalitie was de markt wederom belangrijker! Voor de zoveelste keer werden de lantaarnpalen vervangen en is de inrichting wederom fietsonvriendelijker gemaakt. Ook nu gaan de gedachten weer uit naar het opstellen van een nieuwe inrichtingsvisie van de locatie bij de Markt/Nieuwstraat. De wethouder heeft er zelfs een rijksbouwmeester bij gehaald.

Nee: PvdA-GroenLinks vindt dat we de komende periode maar eens de aandacht moeten richten op de Kerk. Wij willen nu investeren in een plan voor een omgeving die het hard nodig heeft om zijn wonden te laten helen. Wat ons betreft pakken we weer op waar we vorig jaar door de coalitie zijn gestopt; samen met de bewoners door naar een evenwichtig invulling van de omgeving van de Kerk. En wat ons betreft mag het plein bij de Kerk weer het Kerkplein worden. Helpt u ons om dit mogelijk te maken?

Chris Tönissen (c.tonissen3@chello.nl)
PvdA-GroenLinks